

Turen til Rio de Janeiro var en af de mest fantastiske, ægte og spændene ferier i mit liv. Jeg hedder Gilbert Hjørland, men mit capoeira navn er Nevinho. Det betyder lille sne, fordi mit hår er kridhvidt. Jeg er 11 år, går på teen holdet og har trænet capoeira i 8 år. Jeg har 3 emner, jeg gerne vil dele med jer.

Vi var 21 med på turen i alt, 7 børn og 14 voksne som alle sammen kendte hinanden rimeligt godt i forvejen. At være med på en tur med så mange venner hvor alles mål var at se Rio de Janeiro, dyrke capoeira og være sammen, var noget helt fantastisk.

En af de første ting jeg ville sige om Rio de Janeiro hvis nogen spurgte mig, var at den by har mange forskellige sider. Hvis du står oppe på et bjerg og ser ned i midten af Rio de Janeiro, kan du se enorme hoteller med pool og masser af folk som spiller bold på stranden. Men på bjergenes skråninger er der favela'er, som er meget fattige kvarterer. En af dagene kørte vi op til en af dem og fik en rundtur af kontra mester Ninho Vidigal og mestre Ana Sabia. Jeg husker især det tidspunkt hvor vi går i nogle små gader og pludselig ikke længere må tage billeder. Så ser vi en dreng på 13-14 år med hund og en maskinpistol holde vagt ved et sted, hvor der bliver solgt stoffer. Det følte meget ægte.

Capoeira i Rio de Janeiro Ile var en vibe, et sammenhold, som man ikke kan beskrive med ord, men jeg vil alligevel gøre et forsøg. Vi kom til Brasilien som gæster, men vi blev modtaget i Ile som familie. Vi kendte næsten ikke nogen, vi talte ikke samme sprog nogle talte kun lidt engelsk, men det var lige meget fordi vi alle sammen havde capoeira til fælles. Træningen var helt anderledes end herhjemme, og jeg har lært rigtig meget nyt. Til formatura hvor 4 kontramestre blev mestre blandt andre Toni Vagas' ældste søn Ruan, var der mere end 80 mestre til stede. En af de meget gamle mestre Gato kom med stok haltende, men lagde den bare inden han skulle ind i rodaen. Det fortæller lidt om hvad capoeira kan betyde både for en 11 årig dreng som mig, men også for en gammel mester oppe i årene. Det var spændene at se.